

DE Banier



EENZAAMHEID

- ▶ SGP-Kampen bestrijdt eenzaamheid
- ▶ Eenzaamheid, een volksepidemie waar miljoenen lijden aan ontoelaatbaar gemis.



Vóór
elkaar



Blokhutten

VANAF
579,-

MARKTLEIDER IN BLOKHUTTEN, OVERKAPPINGEN EN TUINHOUT



Veranda's

VANAF
849,-



Kapschuren

VANAF
1.399,-



Buitenverblijven

VANAF
1.399,-



Tuinkamers

VANAF
5.199,-

ACTUELE VACATURES

VERKOOPADVISEUR

Veldhoven & Wommelgem

PLANNER

Numansdorp

SERVICEMONTEUR

Numansdorp

MONTAGEMEDEWERKER

Velp

Bekijk al onze vacatures op:
vankootentuinenbuitenleven.nl/vacature

Of neem contact met ons op via:
+31(0)186 655 990

Bewogen 2019

Dit nummer van *De Banier* is alweer het laatste van het jaar 2019.

We kunnen het een bewogen jaar noemen, ingegeven door gevoelens omdat het voorbij is en niet meer terugkomt.

Of zijn er werkelijk ingrijpende zaken gepasseerd?

INHOUD



18

Eenzaamheid is zonde

De Allereenzaamste	4
Voorzitter	5
Eenzaamheid in Kampen	6
Eenzaamheid & abortus	11
Terugblik op 2019	12
Haags nieuwsoverzicht	15
Varia	16
Eenzaamheid is zonde	18
Vergeeten christenen	23
Eenzaamheidsmedicijn	24
Bestuurdersvereniging	25
SGP nodig in Brussel	27
Voorzitter SGP-jongeren	28
Winst koopzondag?	29
Haagse propjes	31

In de wereld is het niet rustig. En dat ligt niet alleen aan de stijl van opereren van president Trump. In Amerika zelf is sprake van veranderende verhoudingen in levensbeschouwelijk en cultureel opzicht. Daarbij heeft Amerika veel moeite om zijn positie op het wereldtoneel te handhaven. Het Midden-Oosten vraagt aandacht. Intussen zijn Aziatische grootmachten in hun expansie niet meer te stuiten. Europa heeft geen krachtig profiel, wat wordt gecompenseerd door nog meer invloed weg te halen bij de lidstaten. Per saldo levert dat dubbele zwakte op. Dichterbij huis voert Groot-Brittannië zijn ontluisterende brexitpolitiek. Nederland zelf wil zich in enkele opzichten profileren als gidslid. De prijs die we ervoor betalen is onevenredig hoog (duurzaamheids- en stikstofproblematiek) en het morele verlies dat we lijden is niet bij benadering vast te stellen (beschermwaardigheid van het leven). Ja, 2019 was een bewogen jaar. In dit krachtenveld hebben onze vertegenwoordigers en bestuurders dit jaar hun werk gedaan. Soms was dat voor het oog van het toekomstige volk. Vaak werd het werk achter de schermen gedaan, aan voor het oog onbelangrijke details. We zijn dankbaar voor alle inzet.

Voor ons als hoofdbestuur was 2019 een bewogen jaar, zeker wanneer we denken aan de gebeurtenissen in de achterliggende weken. De heer P.A. Zevenbergen trad terug als voorzitter en hoofdbestuurslid, enkele dagen later gevolgd door

nog een tweetal leden van ons bestuur. Welke gedachten men hierbij ook moge hebben, het heeft ons allen niet onbewogen gelaten. We memoreren het vele en goede werk dat zij op diverse plaatsen in de partij hebben mogen verrichten. We hopen dat 2020 rustiger wordt voor de partij en dat de werkzaamheden volop gericht mogen zijn op het bedrijven van politiek bij een open Bijbel.

Als partij hebben wij in onszelf niets om ons op te verheffen. Wordt de wereld bewogen, wij bewegen mee. Ons bestaansrecht ligt echter niet in onszelf, maar in het Woord van God. "Al veranderde de aarde haar plaats", de HEERE is "krachtig bevonden een Hulp in benauwdheden". In dit licht wensen we onze vertegenwoordigers en bestuurders Gods zegen toe over aller arbeid in 2019; en u als lezer van *De Banier* gezegende dagen van Kerst en oud en nieuw. ◀



DS. G.W.S. MULDER
vicevoorzitter

▶ “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”
Mattheüs 27: 46



De Allereenzaamste

Wat een eigenaardige meditatie voor de decembermaand. Was een andere tekstkeus niet logischer geweest zo vlak voor kerst? Lopen we niet op de heilsfeiten vooruit? Nee! Het vierde kruiswoord is het hart van het evangelie.

Jezus' komen in deze wereld loopt uit op Golgotha. Achter de kribbe worden de contouren van het kruis al zichtbaar. In de vorige eeuw ontdeed een stadspredikant op kerstmorgen alvorens de dienst te beginnen, de kansel van dennengroen en hulsttakken.

Ondertussen reciteerde hij dit kruiswoord: “Eli, Eli, Lama sabachtani...”. Onmetelijk diepe afgronden gaan hier open. Op Golgotha wordt Jezus de eenzaamste mens op de eenzaamste plaats die de aarde ooit kende en kennen zal.

Daar werd Hij van alles en iedereen verlaten. Van God en mensen. Ons Avondmaalsformulier vult aan: “opdat ik tot God genomen en nimmermeer van Hem verlaten zou worden”.

DOORHUIVERDE EENZAAMHEID

Elia klaagde moederziel alleen te zijn overgebleven (1 Kon. 19). Die klacht was niet zonder zelfmedelijden. En de verlamde in Bethesda had naar eigen zeggen niemand meer die zich nog om hem bekommerde (Joh. 5). Maar Jezus doorhieverde de totale eenzaamheid. Hij daalde erin af en ging erin onder, maar kwam er ook weer uit op. Hij ging de eenzaamheid letterlijk te lijf. Sindsdien hoeft niemand meer eenzaam te zijn. Als Christus werkelijk ons leven binnenkomt en dat gaat beheersen, wordt de eenzaamheid opgeheven. Hij stelt niet alleen de diagnose, maar is Zelf ook het medicijn. Met God gemeenzaam zijn we niet langer eenzaam. Vertrouw uw eenzaamheid in het gebed aan deze Jezus toe. In het geloof staan we er niet meer alleen voor.



DS. J. BELDER

ONTKERSTENING MAAKT EENZAAM

In onze ontkerstende samenleving zeggen veel mensen zich eenzaam te voelen. En dat in het tijdperk van moderne communicatie. Honderd en meer Facebookvrienden zijn geen uitzondering. Hoe kun je eenzaam zijn met zoveel mensen op een vierkante kilometer? We zitten op elkaars lip. En toch... er wordt gesproken van ‘de gesel der eenzaamheid’ en ‘de volksziekte van deze eeuw’. Ook in de Bijbel komt de klacht over eenzaamheid vele malen voor. Wat willen we ook buiten het paradijs...? Mensen voelen zich uitgestoten, uitgesloten, genegeerd,

doodgezwegen. Eenzaamheid is niet alleen een ouderenprobleem. De verzakelijking van het leven, schaalvergroting, automatisering, digitalisering en toenemende robotisering dragen in belangrijke mate bij aan de groei van het fenomeen eenzaamheid. Ook ziekte kan eenzaam maken, evenals in onvrede met jezelf leven. Eenzame en vereenzaamde mensen lopen het gevaar te vluchten in een schijnwereld van roesmiddelen en leeg amusement.

ADIEU EENZAAMHEID

Wie geen verticale verbinding kent, is pas echt eenzaam. De zelfgekozen dood lokt. De uiteindelijke oplossing van de eenzaamheid ligt in de herstelde relatie met God. *Adieu eenzaamheid*, is de pakkende titel van een al even pakkend boek van de gereformeerde predikant Van Duinen. Naar God met de eenzaamheid. ◀

Met het oog op het beginsel

Beste partijgenoten,

Via de e-mailberichten die u van het hoofdbestuur in de achterliggende weken hebt ontvangen, bent u geïnformeerd over een ingrijpend en helaas onvermijdelijk besluit over het terugtreden van de heer P.A. Zevenbergen als voorzitter, gevolgd door het terugtreden van ds. A. Vlietstra en de heer P. den Boef. Op pagina 3 en 16 is de waardering voor hun jarenlange inzet voor de partij onder woorden gebracht, maar ook de treurnis over het onverwacht aftreden van de twee bestuursleden. Ik sluit me daar zonder meer bij aan.

Daarnaast is u meegedeeld dat er op ondergetekende een dringend beroep is gedaan om tijdelijk de partijvoorzitters-taak op zich te nemen. Ik kon mij niet onttrekken aan een gevoel van verantwoordelijkheid voor de partij, maar had natuurlijk ook niet voor niets een jaar geleden mijn voorzitterschap neergelegd. Dit werd versterkt doordat mijn gezondheid kwetsbaar is. U kunt zich voorstellen dat er heel wat door mij heen ging. Ik kon de keus alleen maken in afhankelijkheid van de kracht en de wijsheid die van de Heere afkomstig is.

Maar dat geldt niet alleen voor een interim-voorzitter die maar een van de schakels in de partijketting is: hoofdbestuur, partijgeledingen, afdelingen en kiesverenigingen, leden, politici en bestuurders. Het geldt allen die staan op

het fundament van de SGP. Politiek bij een geopende Bijbel begint immers met een diepgewortelde overtuiging dat onze Bijbelse boodschap naar de samenleving toe het spiegelbeeld dient te zijn van onze persoonlijke handel en wandel.

Al het tekort dat we, als het goed is, bij onszelf ontdekken, ontslaat ons niet van de Bijbelse plicht: practice what you preach!

Laten we samenwerken, hartelijk verbonden aan de beginselen van de SGP. Laten we samenwerken met een luisterende houding die opbouwende kritiek aan de partijtafels brengt en verdraagt. Laten we die gesprekken aan de partijtafels open, transparant voeren en personen en zaken van elkaar scheiden. Laten we scherp op de inhoud discussiëren, want dat geeft blijk van een vertrouwenwekkende partijcultuur waar we geen persventiel nodig hebben om blijk te geven van eventueel ongenoegen. Kortom, laat het een bestuurscultuur zijn die ten dienste staat van onze gezamenlijke opdracht: Bijbels genormeerde politiek.

Er is binnen onze partij gelukkig veel wat aan die bestuurscultuur beantwoordt, maar het zal niemand ontgaan zijn dat er diverse momenten waren, die schade hebben berokkend aan onze partij. Dat vraagt ons aller aandacht. Ook het hoofdbestuur ziet het zeker als zijn opdracht te werken aan een gezonde bestuurscultuur en zal dan ook met voorstellen komen

voor structuurwijzigingen, die daaraan dienstig kunnen zijn.

Voor deze gezamenlijke opdracht staan vele ankerplaatsen in Gods Woord. Ik beperk me tot deze:

Psalm 119:142

“Uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid en Uw wet is de waarheid.”

Jacobus 5:1a

“En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt.”

Filippenzen 4:8

“Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wél luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelve.”

Laat Gods Woord zo een lamp voor onze voet in de partijgeledingen zijn en een licht voor ons bestuurlijk handelen, opdat het ons en de Staatkundig Gereformeerde Partij welga.

Alle SGP'ers gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en wijsheid en kracht van de Heere toegewenst voor het jaar 2020. ◀

M.F. VAN LEEUWEN
Interim-partijvoorzitter



SGP-Kampen

bestrijdt eenzaamheid

De heer van A. (68 jaar) is nooit een gangmaker of initiatiefnemer geweest. Maar sinds het overlijden van zijn vrouw, tien jaar geleden, neemt hij werkelijk geen enkel initiatief meer. Net voor 20.00 uur doet hij zijn boodschappen. "Dan zijn er minder mensen op straat." Hij slaapt beneden op de bank. Schoonmaken doet hij niet. Kleding wassen en naar de kapper gaan evenmin. Het onkruid staat inmiddels meters hoog rond het huis. Meneer zoekt op geen enkele manier contact met andere mensen. Zelfs met zijn zoon en dochter zoekt hij geen contact meer, hoewel die hem goed ter wille zijn. Meneer van A. is werkelijk eenzaam.

DOOR BERNARD VAN DE BELT
RAADSLID SGP-KAMPEN

Zomaar een beschrijving van het leven van een eenzame Kampenaar. En meneer Van A. is niet de enige! Ik zou kunnen vertellen over die mevrouw van 54 jaar die drie kinderen heeft, maar die alle drie uit de ouderlijke macht gezet zijn en in een beschermde woonvorm wonen. Ze doet erg haar best om een sociaal netwerk op te bouwen, maar het lukt haar niet. Ik zou kunnen vertellen over meneer H., die verbitterd is over wat zijn ex-vrouw en kinderen hem allemaal hebben aangedaan en daarom maar op de bank slaapt tussen lakens die in een ver verleden wit zijn geweest. Ik zou kunnen vertellen over mevrouw J. en meneer K., maar ik doe het niet. Het zou veel, ja veel te veel worden.

EENZAAMHEID IN KAMPEN

Uit onderzoek blijkt dat 18% van de Kampenaren zich weleens eenzaam voelt. Uit datzelfde onderzoek blijkt verder dat 12%

van de Kampenaren minder dan éénmaal per week contact heeft met familie, vrienden of burens. Die uitkomsten zijn schokkend. Als we ervan uitgaan dat Kampen ongeveer 50.000 inwoners heeft, dan voelen 9.000 Kampenaren zich weleens eenzaam en hebben 6.000 inwoners minder dan eenmaal per week contact met familie, vrienden of burens. Nogmaals, dat is schokkend!

UITZIEN VERSUS OPZIEN

Dit stuk schrijf ik in de adventsdagen. De dagen voor Kerstfeest en oud en nieuw. Dagen waar veel mensen naar uitkijken! Dagen van gezelligheid, samenzijn, familie en vrienden bezoeken. Dagen van sfeer. Bovenal dagen om samen met de wereldwijde kerk de komst van Christus naar 'een wereld verloren in schuld' te herdenken. Echter, een groeiende groep mensen kijkt niet uit naar deze dagen. Zij zien tegen deze



▶ “Er is alle reden om eenzaamheid te bestrijden.”



Zicht op Kampen

dagen op. Bijvoorbeeld omdat dit zo pijnlijk herinnert aan vroeger, toen het nog fijn was om samen te zijn. Toen het nog gezellig was. Eenzaamheid: het woord is makkelijk geschreven, maar de inhoud kan zo'n pijn geven.

Ik moet denken aan een verhaal uit de Bijbel. De Heere Jezus ontmoet een man die al 38 jaar ziek was. Deze man zei tegen de Heere Jezus: "Ik heb geen mens". Hij had al die jaren niemand gehad die hem kon helpen. In de Algemene Beschouwingen van 2016 hebben we als fractie dit verhaal voor het voetlicht gehaald in de raadzaal. De situatie waar deze man in zat, was verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk als iemand moet zeggen: "Ik heb geen mens". Een mens is immers niet geschapen om alleen te zijn. "Het is niet goed, dat de mens alleen is", zegt God daar zelf over. Mensen zijn sociale wezens. We hebben elkaar nodig. Iemand om mee te praten, een hand op de schouder, een gezicht tegenover je.

SAMENLEVEN IS EEN WERKWOORD

Wij willen niet dat er mensen in onze gemeente Kampen zijn, die eenzaam zijn. Integendeel, de kracht van de samenleving zit volgens ons in het *samen leven*. Samenleven begint met elkaar te zien. Samenleven is een wérkwoord, dat betekent: doen, hard werken. Dat vraagt wat van de burgers, dat vraagt ook wat van de overheid.

Vroeger, toen de dorpen en steden klein waren, kwam eenzaamheid nauwelijks voor. Iedereen kende en sprak elkaar. In de huidige samenleving wordt eenzaamheid een steeds groter probleem. Dat mogen we niet laten gebeuren. In onze beleving kunnen we dit met elkaar voorkomen. Onze fractie heeft meermalen aan het college gevraagd om gerichte acties voor het bestrijden van eenzaamheid. Wat ons betreft mag dat ook geld kosten. Gelukkig is het college hiermee aan de slag gegaan. De effecten zullen de komende periode hopelijk duidelijk worden.

AAN DE SLAG

De eerste stap is het inzichtelijk krijgen wie bij de doelgroep horen. Daarin moet het college optrekken met maatschappelijke organisaties. Denk aan kerken,

Stichting Welzijn en andere organisaties. Daarna kunnen we met een gerichte aanpak komen. Op voorhand denken we bijvoorbeeld aan:

- Het openen van een meldpunt voor eenzaamheid.
- Vraag en aanbod daadwerkelijk aan elkaar koppelen
- Het helpen opzetten van een sociaal netwerk.
- De week tegen eenzaamheid actief gebruiken om eenzaamheid op te sporen en tegen te gaan.
- In iedere meterkast een 'ik-word-gezienkaart': Een kaart met telefoonnummers van belangrijke contactpersonen, zodat ambulancebroeders niet na hoeven te denken wie ze moeten bellen in noodgevallen. Zodat iedereen weet dat hij/zij iemand heeft die meeleeft.

Ter inspiratie

Bekijk ter inspiratie ook de videoclip uit 2018 over eenzaamheid op het YouTube kanaal van SGP-Kampen.





LEEGTE EN ONTEVREDENHEID

De gevolgen van eenzaamheid zijn ernstig. Wie eenzaam is, heeft vaak een gevoel van leegte en ontevredenheid. Het gevaar bestaat dat iemand minder goed voor zichzelf gaat zorgen. Er is immers niemand die je ziet, niemand om koffie mee te drinken, niets om voor uit bed te komen.

Eenzaamheid drukt op de geest en kan leiden tot depressies. Langdurige eenzaamheid leidt tot verhoogde gezondheidsrisico's: Net als stress kan eenzaamheid een negatieve invloed hebben op het immuunsysteem. Met een lage weerstand wordt je sneller ziek. Als zo'n geval van eenzaamheid voortduurt wordt het nog erger. De situatie wordt uitzichtloos. Iemand die zich langdurig eenzaam voelt kan in een vicieuze cirkel belanden waardoor de gevolgen zich alleen maar versterken.

Er is dus alle reden om eenzaamheid te bestrijden.

DE BESTE OPLOSSING

Met Kerstfeest draait het niet alleen om de ander met een kleine letter, maar vooral om de Ander met een hoofdletter. God daalt zo laag af dat Hij Zijn Zoon naar de aarde stuurt. Jezus werd geboren in Bethlehem. "Heil en vree wordt gebracht, aan een wereld, verloren in schuld." Door Kerstfeest kan de diepe leegte in ons vervuld worden. Dat is wat koningin Wilhelmina bedoelde toen ze haar memoires de titel gaf *Eenzaam, maar niet alleen*. Mensen staan in relatie tot elkaar: ik en jij. Eenzame mensen ervaren vaak: Ik zonder jij. Maar door Kerst wordt het "Ik voor u". Immanuel! God met ons! Dat is ten diepste de beste oplossing tegen eenzaamheid. Dat is heilrijk voor de hele samenleving. ◀



Manifest Eenzaamheid

Eenzaam maar niet alleen. Als inwoners van Kampen kunnen we dit probleem samen oplossen. Iedereen kan beginnen door vandaag te bekijken of u in uw omgeving mensen kent die zich misschien eenzaam voelen. Zoek hen eens op en probeer er een blijvend contact van te maken. Samen kunnen we eenzaamheid voorkomen!

Ik ben Bernard, Bernard van de Belt. Vanaf 2014 ben ik raadslid voor de SGP in Kampen. Als gezin vinden we het gezellig om er *samen* op uit te gaan, bijvoorbeeld om te gaan winkelen. Helaas zijn er veel mensen in Kampen die eenzaam zijn en zich ook echt eenzaam voelen, die echt niemand hebben om bijvoorbeeld samen mee te gaan winkelen. Mensen, die soms dagen achter elkaar niemand spreken. Daar willen we graag iets aan doen.

Als SGP vinden we het belangrijk dat iedereen iemand heeft, die naar hem of haar omziet. We willen er samen voor zorgen dat iedereen in Kampen kan zeggen: ik word gezien. Hierin moeten de gemeente, zorgaanbieders, welzijn, kerken en verenigingen samen optrekken.

Daarom introduceren we de IK-WORD-GEZIENkaart. Dit is een kaart waarop in ieder geval één naam staat van een persoon die naar je omziet. We willen er stevig op inzetten op eenzaamheid tegen te gaan. Dat vinden we heel belangrijk. Want *samen*leven, dat doe je zeker niet alleen!

30
JAAR
1989 - 2019

Chisomo (11) wil dokter worden...

...maar ze heeft een aangeboren oogafwijking. Haar ouders hebben geen geld voor medische hulp en ze kan nauwelijks naar school. Toch hoeft ze haar droom niet op te geven.

Stichting Stéphanos helpt kinderen als Chisomo met voedsel, kleding, medische zorg en (Bijbels) onderwijs.

voor
€ 15 geeft
u al 3 kinder-
bijbels!

Maak uw bijdrage over op
NL74 RABO 0335 3074 50

t.n.v. Stichting Stéphanos
of doneer online via
ANBI www.stephanos.nl/jikhelpt


Stéphanos
www.stephanos.nl

Quiks[®]
QUALITY POTATOES
SINCE 1932

ALL ABOUT POTATOES



Voorgekookt

Voorgebakken

Vers
verpakt

Akkerseweg 13b, 5321 HG Hedel, T +31 (0)73 599 20 93, E info@quiks.nl

Quiks
FRESH POTATOES

Quiks
POTATO PRODUCTS

QUIKS.NL

 **Kampert**
Las & Constructie



spanten | constructies | hekwerk | trappen

Het Laar 8 | 6733 BZ Wekerom
Tel. 0318-701055 | info@kampertlasenconstructie.nl

kampertlasenconstructie.nl

Buiten leven in stijl



Gratis
inspiratieboek

Vraag 'm aan:
www.wesselhoek.nl

Nieuw!



WESSELHOEK
— exclusieve houtbouw —

KERKWEG 17 KOOTWIJKERBROEK • T. 0342 44 1729 • INFO@WESSELHOEK.NL



DOOR KEES VAN DER STAAIJ

EENZAAMHEID EN ABORTUS

De Week van het Leven ligt weer achter ons. In heel Nederland is een indringende folder op de deurmat terechtgekomen. Hopelijk is hij ook veel gelezen... Een indrukwekkende Mars voor het Leven door het centrum van Utrecht heeft velen aangemoedigd om op te komen voor een betere bescherming van ongeboren leven.

Eenzaamheid is het thema van deze *Banier*. Ogen-schijnlijk een heel ander thema dan abortus, maar juist met zoveel verhalen en gesprekken rond het thema abortus nog vers in het geheugen, valt mij op dat eenzaamheid daarbij vaak ook een grote rol speelt.

EENZAAM ONGEWENST ZWANGER

Dan denk ik allereerst aan de eenzaamheid van een vrouw die ongewenst zwanger is. Dat is vaak niet iets wat je maar zo even met anderen deelt. En wat een eenzame strijd kan het ook opleveren, als je weet dat de tijd doortikt en je twijfelt over hoe het nu verder moet met de zwangerschap. Wat een eenzaamheid kan het ook geven als een vrouw diep in haar hart het liefst het kindje wil houden, maar de omgeving, de vriend of familie dat helemaal niet ziet zitten. "Als de dokter mij had verteld dat ik met de juiste hulp mijn kindje kon houden, had ik nooit voor abortus gekozen." Dat is wat de SGP te horen kreeg van verschillende vrouwen.



Het is tegen deze achtergrond dat wij ervoor pleiten om veel meer werk te maken van een goede informatievoorziening over alternatieven voor abortus, zoals hulp en begeleiding bij het uitdragen van de zwangerschap. Een wetsvoorstel met deze strekking hebben we in de Week van het Leven ingediend bij de Tweede Kamer en voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

EENZAAM NA EEN ABORTUS

Eenzaamheid is ook vaak aan de orde bij vrouwen die wél voor abortus hebben gekozen. Juist als zij te maken krijgen met gevoelens van pijn, verdriet en schuld, worden zij daarin vaak niet begrepen,

of juist ronduit tegengestaan door pro-abortusactivisten. Als deze pijnlijke werkelijkheid na een abortus immers meer en meer naar voren komt, dan kan dit een bres slaan in de verdediging van abortus als een verworven recht. Triest maar waar. In feite is het daarmee een enorm taboe om uit te komen voor deze gevoelens.

Laat de eenzaamheid van deze vrouwen temeer een reden zijn om ons sterk te maken voor een goede hulpverlening. Het is bijzonder waardevol dat er met deskundigheid en toewijding hulpverlening beschikbaar is. Tijdens de Mars voor het Leven kwam naar voren hoe 'Er is hulp', de hulpafdeling van Schreeuw om Leven, ook hier bijzonder waardevol werk doet. Het laat treffend zien, wat ook op borden staat die tijdens de mars werden meegedragen: *we love them both*. Daarmee is gezegd: we houden van hen allebei – moeder en kind. ◀

Het jaar 2019 bij de SGP



5 januari Nashvilleverklaring

De kruiddampen van het oudjaarsvuurwerk waren nog maar amper opgetrokken toen er al weer nieuwe kruiddampen onze adem benamen. De Nashvilleverklaring werd uitgebracht en dat bleek een explosief goedje te zijn. Hoewel de SGP niet een van de initiatiefnemers van deze verklaring is, werd de SGP toch veel ter verantwoording geroepen vanwege onze christelijke visie op het huwelijk. Dat hebben we op veel manieren gedaan.



20 maart Provinciale Staten- en waterschaps- verkiezingen

In de provincies kreeg de SGP er meer dan 9.000 stemmen bij, vergeleken bij de verkiezingen van 2015. Doordat de opkomst ook flink hoger was, verloren we wel zetels. Bij de waterschappen was eenzelfde uitslag op te maken. Omdat de opkomst niet in onze handen ligt, zijn we wel dankbaar voor het toegenomen vertrouwen in het bedrijven van politiek bij een geopende Bijbel!



23 mei EP-verkiezingen

De gecombineerde lijst ChristenUnie-SGP behaalde bij de verkiezingen voor het Europees Parlement een stemmenwinst van meer dan 10.000 stemmen en kon daardoor de twee zetels vasthouden.

januari

februari

maart

april

mei

juni

Februari Verkiezingscampagne

Zonder 2019 te kunnen voorspellen, wisten we wel dat het druk zou worden met de verkiezingen voor de provincie, de waterschappen, het Europees Parlement en de Eerste Kamer. In het hele land waren we actief. Sinds jaren hebben we ook weer een poging ondernomen om in Friesland een zetel te bemachtigen. In beeld zijn de kandidaten voor de Europese verkiezingen.



18 mei Partijdag 2019

Een jaarlijks hoogtepunt is de partijdag. Honderden SGPers namen de moeite om de algemene ledenvergadering te bezoeken. De middag stond in het teken van de Europese verkiezingen.



27 mei Eerste Kamer- verkiezingen

De vraag was of het team Schalk-Van Dijk een team zou blijven. Als we uitslagen van de Statenverkiezingen als leidraad voor onze verwachtingen hielden, was dat sterk te betwijfelen. Toch zijn we gezegend met twee zetels. Een bijzonder moment dat vraagt om dankbaarheid!



Het is weer bewezen wat wel vaker over oud-woorden gezegd wordt: we willen allemaal oud wórdén, maar oud zĳn... dat valt niet mee. In deze rubriek krijgt u een overzicht van het achterliggende jaar voor onze partij. Om niet te veel op te noemen, laten we de politiek-inhoudelijke onderwerpen voor een andere keer liggen.



18 september Algemene Politieke Beschouwingen 2019

Tijdens de APB 2019 sprak onze politiek leider Kees van der Staaij over de liefhebbende Vader en de terugkeer van de verloren zoon.



1 november SGP, de alleroudste partij

Met meer dan 101,5 jaar zijn we de oudste politieke partij uit de Nederlandse geschiedenis. Vandaag hebben we officieel de Anti-Revolutionaire Partij ingehaald, die bestond tot 1980.



November Week van het Leven

Sinds enkele jaren is er aan het eind van het jaar de Week van het Leven. Daarmee wil de SGP haar uiterste best doen de bescherming van het leven te bevorderen. In beeld is de Mars voor het Leven.

juli

augustus

september

oktober

november

december

2 juli Belder gaat, Ruissen komt

Na twintig jaar in het Europees Parlement te hebben gezeten, neemt Bas Belder (rechts) afscheid. Vanaf dat moment wordt hij officieel opgevolgd door Bert-Jan Ruissen (links).



12 oktober Open dag

Op 12 oktober kwamen honderden (nieuwe) leden naar het Tweede Kamergebouw om daar van een gevarieerd programma te genieten en kennis te maken met de SGP en haar mensen.



9 november Van Leeuwen, interim- voorzitter

Vanaf dit moment is de voormalig voorzitter Van Leeuwen de interim-partijvoorzitter vanwege het terugtreden van voorzitter Zevenbergen.



26 november Expositie Statenvertaling

Vanaf 26 november is er op initiatief van Roelof Bisschop de expositie "Statenvertaling. Geschiedenis en betekenis" ontstaan. Deze tentoonstelling is te bezoeken tot en met februari 2020.





SINDS 1935
HUISMAN

keukens | sanitair | doe het zelf

Passie
voor vakmanschap

WWW.HUISMANALBLASSERDAM.NL

Huisman Keukens & Sanitair | Voltastraat 1 | 2952 AW Alblasserdam | 078-6932541 | info@huismanalblasserdam.nl



Stichting China
Veenendaal

**Donkere wolken
boven China's kerk**

Verdrukt! Niet verlaten!



Bid voor de verdrukte christenen!

STORT UW GIFT OP:
NL02 INGB 0000 3206 66
t.n.v. Stichting China

Postbus 1150 | 3900 BD Veenendaal



ANDANTE
-orgelcentrum-

Uw dealer van

**Johannus
Monarke
Content
Viscount
Hauptwerk**
(Mixtuur)

*In onze winkel is een ruim
assortiment bladmuziek
aanwezig (ook klavar).*

*" Naast een complete
collectie nieuwe orgels
hebben wij ook een zeer
divers aanbod occasions
en showroom-
modellen, tegen
aantrekkelijke prijzen! "*



Industrielaan 26, Veenendaal, T. 0318 - 50 50 63

kijk voor meer info op www.andanteorgels.nl

Toch kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen

Na lang aandringen van de SGP heeft het kabinet nu toch kinderbijslag geregeld voor 16- en 17-jarigen die studeren. Deze groep kreeg in eerste instantie geen

kinderbijslag, omdat ze recht hadden op studiefinanciering. Toen de studiefinanciering werd afgeschaft, kregen 16- en 17-jarigen dus helemaal niets meer. De

SGP heeft dit meermalen aangekaart. Kamerlid Chris Stoffer is blij dat het kabinet dit probleem nu alsnog heeft gerepareerd. ◀

Moeder Teresa over abortus

Bij het debat over de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking citeerde Chris Stoffer moeder Teresa. Ze kwam in aangrijpende woorden op voor het ongebooren leven: "Veel mensen maken zich heel veel zorgen over kinderen in India en Afrika, waar velen van hen steven, bijvoorbeeld aan

ondervoeding. Maar miljoenen sterven doelbewust door de wil van de moeder, en dat is tegenwoordig de grootste vernietiger van de vrede." Deze woorden sprak zij uit in 1979 toen ze zichtbaar voor de hele wereld de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst nam. Haar leven stond in dienst van de allerarmste kinderen in India. ◀



Motie knalvuurwerk

De politie, hulpverleners en gemeenten hebben rond de jaarwisseling enorm veel overlast van knalvuurwerk. Je kunt de klok er ieder jaar weer op gelijkzetten. Knallend en gillend laat zwaar vuurwerk een spoor van vernietiging na. Niet alleen brievenbussen en verkeersborden moeten het ontgelden, maar ook armen en benen blijven lang niet altijd ongeschonden. Roelof Bisschop en Kees van der Staaij dienden daarom een motie in. De Tweede Kamer steunde de SGP-motie, de verkoop van vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk wordt daardoor zo snel mogelijk aan banden gelegd. ◀



Ruimte voor rouw

Op de werkvloer is in veel gevallen te weinig aandacht voor rouw. Chris Stoffer: "Het is heel zwaar om een dierbare te verliezen. Je moet de tijd kunnen nemen om daarbij stil te staan en dat te verwerken, zonder dat je je daarvoor richting je baas schuldig hoeft te voelen. Ook voor het regelen van praktische dingen is tijd nodig."



Als je daarnaast ook nog gewoon doorwerkt, kan dat later resulteren in (langdurig) ziekteverzuim. Dat is uiteindelijk ook voor een werkgever nadelig." Samen met GroenLinks Kamerlid Paul Smeulders overhandigde Chris Stoffer een manifest 'Ruimte voor rouw' aan minister Koolmees. ◀

Scholieren naar de Joodse gemeenschap

Er is in ons land veel onwetendheid over de Joden en hun geschiedenis. Onterechte vooroordelen en leugens zorgen ervoor dat het antisemitisme toeneemt. Om daar wat aan te doen diende Roelof Bisschop een motie in om jongeren via scholen heel direct kennis te laten maken met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld in het Joods Historisch Museum, synagoges of bij gedenktekens die herinneren aan de gruwelen van de jaren 40-45. Het SGP-plan is aangenomen in de Tweede Kamer. ◀



Partijdag 2020

Datum: zaterdag 16 mei 2020
Locatie: NBC Congrescentrum,
Blokhoef 1 te Nieuwegein
Tijd: 10.00-15.00 uur

TENTOONSTELLING "STATENVERTALING. GESCHIEDENIS EN BETEKENIS"

Op dinsdag 26 november is door de Kamervoorzitter, mevrouw Arib, in het gebouw van de Tweede Kamer de tentoonstelling "Statenvertaling. Geschiedenis en betekenis" geopend. Deze tentoonstelling is een initiatief van de SGP-fractie, gesteund door CDA en ChristenUnie. Vanuit cultuurhistorische invalshoek laat deze expositie in woord en beeld en aan de hand van originele voorwerpen iets zien over de geschiedenis van de Statenvertaling en over de betekenis ervan voor ons land.

De aanleiding om deze tentoonstelling in te richten, is het feit dat het dit jaar precies 400 jaar geleden is dat de Nationale Synode in Dordrecht de Staten-Generaal verzocht om de Bijbel uit de oorspronkelijke talen (Hebreeuws en Grieks) in het Nederlands te laten vertalen. Dankzij de bruikleengevers, de medewerkers en de vele sponsoren is het bezoek aan deze tentoonstelling gratis, evenals de bijbehorende fraaie catalogus.

Meer over deze expositie en de opening ervan leest u in het januarinummer van De Banier.



VAN HET HOOFDBESTUUR

Zoals eerder via de nieuwsbrief is medegedeeld, is drs. P.A. Zevenbergen per 9 november teruggetreden als partijvoorzitter. Hiertoe is besloten omdat de grote druk die op hem en de partij kwam te liggen vanwege de publieke discussies over zijn gebruikmaken van wachtgeld, het goed functioneren van Zevenbergen als partijvoorzitter in de weg stond. Wij spreken onze waardering uit voor al het goede werk dat Zevenbergen voor de partij deed. Een lange tijd heeft hij zijn kwaliteiten op diverse plaatsen in de partij ingezet.

Deze waardering geldt ook mr. P.J. den Boef en ds. A. Vlietstra, die op 11 november zijn teruggetreden als lid van het hoofdbestuur (en de heer Den Boef tevens als secretaris). Dat zij in de genoemde problematiek tot een ander oordeel kwamen, is hun goed recht. Dat zij daar vervolgens deze consequentie aan verbonden, betreuren wij. Gezien de vele zaken van binnen en buiten de partij die onze aandacht vragen, hebben we in de nu ontstane situatie geprobeerd te voorzien in een goede taakverdeling binnen het hoofdbestuur. M.F. van Leeuwen is gevraagd ad interim het partijvoorzitterschap op zich te nemen. Het werk van de secretaris wordt voorlopig waargenomen door de algemeen adjunct, mr. L.G.I. Barth. We zijn blij dat zij zich op deze wijze willen inzetten en wensen hen bij hun werk van harte Gods zegen toe.

Al langere tijd bezint het hoofdbestuur zich op de benoemingsprocedure van het hele hoofdbestuur en dus ook van de partijvoorzitter. In voorbereiding op de algemene ledenvergadering (mei 2020) hopen we daarover nadere mededelingen te doen. Hierbij spreken wij de hartelijke wens uit in dit alles dienstbaar te mogen zijn aan onze partij en de hoge Bijbelse opdracht waarvoor wij ons in ons politieke handelen geplaatst zien.

Het hoofdbestuur



AGENDA

MAANDAG 13 JANUARI

Thema-avond Pkv Kapelle & pkv Tholen

"Wat zegt Augustinus over staat en maatschappij?"

drs. J.W.C.M. van Reisen over De stad van God
19.30 uur

Kapelle, Kerkplein 4, geb. Hervormde kerk

MAANDAG 20 JANUARI

Jaarvergadering pkv Ederveen

Chris Stoffer, 19.30 uur

Ederveen, De Zicht 3, Calvijnschool

MAANDAG 27 JANUARI

SGP Amersfoort

Thema-avond Energietransitie

Astrid Janssen (wethouder) en Chris Stoffer
19.30 uur

Amersfoort, Stadhuisplein 7, De Observant

WOENSDAG 12 FEBRUARI

Tijdrede pla Kapelle

ds. B.L.P. Tramper, 19.30 uur

Kapelle, Goessestraatweg 18, Petrakerk

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: 'Deo volente'.

De volgende *De Banier* verschijnt op donderdag 23 december 2019. De kopij kan tot en met dinsdag 7 januari bij de redactie worden ingestuurd. U kunt zich richten tot Sjon van der Ree Doolaard via debanier@sgp.nl. De daaropvolgende Banier zal waarschijnlijk op 20 februari verschijnen.

DONDERDAG 13 FEBRUARI

Thema-avond pkv Zuid-Oost Flevoland

Euthanasie, heilzaam of heilloos?

Diederik van Dijk, Henk Vergunst, een pro-euthanasiearts en SGPj, 20.00 uur
Lelystad, Zuiderwagenplein 12, Bethelkerk

DINSDAG 25 FEBRUARI

Tijdrede pkv Ederveen

ds. D.E. van de Kieft, 19.30 uur

Ederveen, Hoofdweg 187, geb. GGin

DONDERDAG 26 MAART

Tijdrede pkv Neerijnen

ds. A. van Voorden, 19.30 uur

Waardenburg, Dorpsstraat 1, geb. GG

DONDERDAG 2 APRIL

Tijdrede SGP Elburg

ds. D. Zoet uit Garderen, 19.30 uur

Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 104,
geb. HHG

WOENSDAG 22 APRIL

Tijdrede pkv Ede

ds. D.C. Flapper, 19.30 uur

Ede, Schaapsweg 75, geb. OGG

COLOFON

PARTIJBUREAU

Dinkel 7, 3068 HB Rotterdam
E info@sgp.nl
T 010 - 720 07 70
Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag, 9.00 - 16.30 uur

DIRECTEUR PARTIJ BUREAU

drs. J.W. van Berkum
E jjwvanberkum@sgp.nl

REDACTIE

M.F. van Leeuwen en
drs. J.W. van Berkum (hoofdredactie),
J.S. van der Ree Doolaard (eindredacteur),
mw. C. Nieuwenhuis MA,
drs. J.A. Schippers, N. Bakker en
M. de Bruyne
E debanier@sgp.nl

AFDELING COMMUNICATIE

T 010 - 720 07 75
E voorlichting@sgp.nl

BESTUURDERSVERENIGING

T 010 - 720 07 79
E vholleman@sgp.nl

WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

T 010 - 720 07 85
E wi@sgp.nl

SGP-JONGEREN

T 010 - 720 07 80
E beleidsadviseur@sgpj.nl

EERSTE KAMER

Binnenhof 22, 2513 AA Den Haag
T 070 - 312 92 00

TWEDE KAMER

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T 070 - 318 30 45
E sgp@tweedekamer.nl

EUROPEES PARLEMENT

E bert-jan.ruissen@europarl.europa.eu
I eurofractie.sgp.nl

STICHTING VORMINGSACTIVITEITEN OOST-EUROPA

E voe@sgp.nl

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

E finadmin@sgp.nl

LEDENADMINISTRATIE

E administratie@sgp.nl

Opzegging van lidmaatschap of
abonnement dient schriftelijk te
geschieden voor 1 december.

VORMGEVING

De Groot - grootgedrukt.nl
I grootgedrukt.nl

ADVERTEREN

Voor advertentiemogelijkheden
en tarieven kunt u contact opnemen
met Novente.
E wdankers@novente.nl

BEELDVERANTWOORDING

Pagina 1: Eenzaamheid is een gebrek aan betekenisvolle contacten.

Juist in de maand met veel feestdagen en gezelligheid kan deze basisbehoefte pijnlijk gemist worden.

Pagina 12a: beeld van Paula Wiseman via Pixabay

Pagina 12b/d/g/k: beeld van Cees van der Wal Fotografie en Film

Pagina 12f: beeld van Hans Kouwenhoven

Pagina 12i: beeld van Rick van de Waerdt

Pagina 15a/d: beeld van Wikimedia Commons

Pagina 24: Beeld bij stichting Hoornbeek Helpt van Jeroen van der Laan



De redactie heeft geprobeerd de rechten van het beeldmateriaal zo veel mogelijk te regelen. Als u meent dat uw materiaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via debanier@sgp.nl.



“Eenzaamheid is zonde...”



Inderdaad, zo stelde prof. A.A. van Ruler in zijn bekende boek *Heb moed voor de wereld* (1953): “Eenzaamheid is zonde”. En daarin had hij gelijk. Eenzaamheid is niet iets waarvoor een mens is voorbestemd. Wij mensen zijn aangelegd op het onderhouden van relaties. Daarbij moeten we zeker ook denken aan relaties met onze medemens.

En niet zomaar relaties. Want, zo spreekt de profeet Zacharia (7: 9-10):

“...doet goedertierenheid en barmhartigheid, de een aan den ander. En verdrukt de weduwe noch den wees, den vreemdeling noch den ellendige; en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad...”

Het is alsof de profeet ons vandaag maant. Want wat blijkt? Van de ouderen in onze samenleving zegt 58% zich eenzaam te voelen, 62% van de gehandicapten, 60% van de mensen die tobben met hun gezondheid, 58% van de gezinnen die met een scheiding te maken hebben gehad en 60% van de mensen met een migrantenachtergrond. En de profeet vervolgt (7:11):

“Maar zij weigerden op te merken, en togen hun schouders terug, en zij verzwaarden hun oren, opdat zij niet hoorden...”

Eenzaamheid is dus een zonde die wij anderen aan kunnen doen, door hen niet de aandacht te geven die zij nodig hebben.

Eenzaamheid kan ook het gevolg zijn van eigen zonde. Wanneer wij ons niet bekommeren om een ander, onze medemens niet zien als een wezen met een waarde op zichzelf, maar hem alleen maar gebruiken als middel om onze eigen levensdoelen zo goed mogelijk te realiseren, dan maken wij, egoïsten, daarmee ‘ons hart als een diamant,’ aldus de profeet (7:12). Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen zich van ons afkeren en we uiteindelijk eenzaam en alleen overblijven. We zouden geen recht hebben ons daarover te beklagen. Aldus de God van Israël, die ook de God van ons christenen wil zijn. Want de profeet vervolgt (7:13-14): “Daarom is het geschied, gelijk als Hij geroepen had, doch zij niet gehoord hebben, alzo riepen zij ook, maar Ik hoorde niet, zegt de HEERE der heirscharen. Maar Ik heb hen weggestormd onder alle heidenen, welke zij niet kenden, en het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging, noch wederkeerde, want zij stelden het gewenste land tot een verwoesting.” Dat is de eenzaamheid die het gevolg is van eigen zonde. Eenzaam en verlaten



door onze medemensen. Eenzaam en verlaten door God.

BEVRIJDING

Toch is met die eenzaamheid als zonde zondermeer niet alles gezegd. Want eenzaamheid kan ook een zegen lijken. Wanneer we moe van alle rumoer om ons heen, de gelegenheid grijpen om onszelf terug te trekken en uit te rusten van alles wat almaar een beroep op ons doet. Er zijn massa's mensen die dag in, dag uit in de schijnwerpers staan en 's nachts thuis een veilig heenkomen zoeken. Er zijn massa's mensen tegenwoordig met duizenden vrienden en volgers op Facebook, LinkedIn, Twitter, Tinder en Instagram, maar niemand is er daarbij met wie ze eens rustig zichzelf kunnen zijn. Dan kan eenzaamheid soms een bevrijding zijn.

EENZAAMHEID IS SCHADELIJK

Maar dergelijke momenten van alleen zijn moeten niet te lang duren. Want eenzaamheid geeft snel ruimte aan

negatieve gevoelens. Wat als er niemand is met wie je praten kunt? Zo iemand die je kent zoals je bent, iemand die je helpt wanneer je problemen hebt, iemand die je troost wanneer je in de put zit. Ook dan mist je leven doel, al is het maar voor even. Mensen hebben nu eenmaal mensen nodig. En als die er niet zijn, dan is dat schadelijk.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat eenzaamheid het risico op rook- en alcoholverslaving vergroot. Daarnaast leidt eenzaamheid doorgaans tot een lager zelfbeeld, regelmatig overgaand in depressies en slaapproblemen. Uiteindelijk kan het de gezondheid schaden doordat het immuunsysteem wordt aangetast en sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Natuurlijk zijn er artsen, psychologen en desnoods psychiaters om ons uit de brand te helpen. Maar die beperken zich doorgaans toch alleen tot symptoombestrijding. Aan de dieperliggende oorzaak, eenzaamheid, doen zij niets.



Techno West Services

vorkheftrucks - verreikers - terminaltrekkers



Techno West Services B.V.

Weihoek 6

4416 PX Kruijningen

E-mail: verkoop@technowestservices.nl

Tel. : +31 (0) 113 312 186

Mob. : +31 (0) 654 774 755

verkoop - verhuur - onderhoud

www.technowestservices.nl

*Iets van u, veel voor hen!
Steun het werk van Timotheos
onder de allerarmsten in Malawi.*



U kunt uw gift overmaken via
www.timotheos.nl/doneer of
op NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos. 

Timotheos Foundation werkt nauw samen met
de International Presbyterian Church of Malawi

Timotheos



Wezenzorg - Voeding/gezondheid - Onderwijs - Evangelisatie



**Vertrouwde
klanken...**

Mooie collectie
orgels van diverse
merken

Ruime ervaring
in zaal- en kerkorgels



Stolk Orgels

www.stolkorgels.nl

NIEUWERKERK A/D USSEL - Vrijheidslaan 55 - tel. (0180) 51 56 52 | KRABBENDIJK - Oospolderweg 15



EEN OORDEEL?

Is eenzaamheid naast zonde dan ook een oordeel? Omdat jij, met je hart zo hard als diamant, het bij de mensen verbruid hebt? Of, omgekeerd, omdat de mensen om je heen het simpelweg te druk hebben met hun eigen leven leiden, en je nood niet zien? Is er dan helemaal niemand bij wie je terecht kunt wanneer je van alle mensen verlaten bent?

EENZAAMHEID ZOEKEN

Wij komen uit een traditie waarin we, naar ik aanneem, gewend zijn regelmatig ook de eenzaamheid zelf op te zoeken. Niet om alleen te zijn, want dat zou zonde zijn; we zoeken die eenzaamheid om, omgekeerd, met God te zijn. Die weg staat open voor de zondige egoïsten onder ons die hun eenzaamheid toch voor alles aan zichzelf te danken hebben. Die weg staat ook open voor de kwetsbaren die het slachtoffer zijn van de zondige laksheid van ons medemensen. Maar zelfs dan kan de eenzaamheid ons nog overvallen in tijden van wat in bevindelijke literatuur wel de 'geestelijke verlatingen' worden genoemd. Het kan daarbij zijn, zo merkt dr. J.G. Woelderink op in *Uit de praktijk der godzaligheid* (1956), alsof God op ons toorn en ons ter verantwoording roept vanwege onze

zonden. Dat is het geval wanneer wij ons als egoïsten hebben gedragen en God ons toeroept ons te bekeren uit onze zelfgekozen eenzaamheid.

VAN GOD VERLATEN

Maar er is een verlating die nog erger is dan Gods toorn. Want dat laatste is nog te billijken. Maar wat als God niet meer van zich laat horen? De klassieke uitdrukking daarvan vinden we bij koning David, die als psalmdichter uitriep (22: 2-3): "Mijn God, mijn God! Waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb geen stilte..."

En toch, zo zegt Woelderink, zit ook in die verlating iets van zonde. Ergens is er iets tussen de vertrouwelijke omgang met God gekomen dat het zicht op wie Hij, ondanks alles, voor ons mensen is heeft vertoebeld. Kennelijk zit er dan nog altijd iets van onszelf tussen dat God verhindert zich in zijn volle glorie aan ons te openbaren. Want tenslotte gaat het toch om die ene waarheid, zo zegt de apostel Paulus, ook in alle eenzaamheid (2 Kor. 12:9): "...Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel

liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone..."

Wanneer je dat de apostel kunt nazeggen, is de conclusie inderdaad onontkoombaar: eenzaamheid is zonde, want het is leven zonder de innige nabijheid van God. En zoals God ook jou, eenzame en in zichzelf gekeerde zondaar, heeft liefgehad, zo zal je vanzelf ook oog krijgen voor je eenzame medemens.

Dat is niet primair een taak voor de SGP als politieke partij. Integendeel, *charity starts at home*. ◀

Stel je voor

**Als je weet dat iemand van je houdt
je alles vergeeft,
je altijd bijstaat,
je nooit laat vallen**

**Omdat Hij je zwakheid kent.
Dan is dat een geweldig gevoel.
Maar stel je nu eens voor,
Dat die iemand
De God van Hemel en aarde is...**

Toon Hermans

Portaal des Heeren



In dit werk gaat ds. **Gerhard Meijer** (1654-1718) uitgebreid in op het **opvoeden van kinderen** in de vreze des Heeren. Hij reikt ouders een reeks basisregels aan voor het uit liefde tuchtigen en uit het hart onderwijzen van de kinderen. Overgezet in het **hedendaags Nederlands** en aangevuld met een biografie van ds. Meijer, 288 pagina's, prijs: €15,- (excl. €3,50 porto). Ook verkrijgbaar in boekhandel.

Oorlog, kerk en staat



In dit werk beschrijft **Eva van der Groe** (1704-1770) haar geloofswerkzaamheden met de politieke (oorlogs-)omstandigheden tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), waarin ook ons land betrokken raakte. Zij mag als **voorbijster** in de bres staan voor land en volk. Overgezet in het **hedendaags Nederlands** en aangevuld met een biografie, harde kaft, 272 pagina's, € 15,- (excl. € 3,50 porto).

Wel slim, niet wijs!



Een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone.

Is het wijs om een smartphone medeopvoeder van uw pubers te laten zijn? Ds. M. van Reenen beantwoordt deze vraag met 'nee' en raadt u daarom in deze eenvoudige brochure aan om uw kinderen geen smartphone te geven. Neem kennis van zijn argumenten! Paperback, 56 p., € 2,- (excl. €2,- porto; vanaf 5 ex.: geen porto).

Een kerk in 't klein



Dit boek is geschreven door ds. **Simon Oomius** (1630-1706). Als nadere reformator houdt hij een warm pleidooi voor **huisgodsdienst** in de gezinnen. Onder meer gaat hij in op het Bijbellezen, catechiseren, bidden en zingen in het gezin. Overgezet in het **hedendaags Nederlands** en aangevuld met een biografie van ds. Oomius, 310 pagina's, prijs: €15,- (excl. €3,50 porto). Ook verkrijgbaar in boekhandel.

Abonneer/bestel via: 06 - 22 62 61 40 (b.g.g.: 0416 - 693844), of mail naar: inhetspoor@kliksafe.nl.
Zie voor aanbiedingen (zakagenda), voor meer info of voor online bestellen: www.inhetspoor.nl



Lunteren, Holland Tel. 0342-415728



Bewindvoering Mentorschap, Curatorschap

Kunt u financiële zaken niet meer zelf regelen?

Bewindvoeringskantoor Hamming ondersteunt en behartigt alle financiële en persoonlijke belangen voor personen die dit zelf niet (meer) kunnen. Wij treden op als bewindvoerder, curator en mentor. Dit doen wij met persoonlijke betrokkenheid en op een discrete en doortastende wijze, waarbij de individuele belangen van de cliënt altijd centraal staan.

Bewindvoerder | Volgens de wet kan een persoon vanwege een geestelijke of lichamelijke toestand, verwisting of problematische schulden onder bewind gesteld worden. De bewindvoerder voert het beheer over de financiën en waardevolle goederen.

Mentor | Een mentor behartigt de persoonlijke belangen van iemand die dit zelf niet meer kan. Het gaat niet om geld of goederen, maar zaken als zorgverlening of begeleiding van bijvoorbeeld demente ouderen, psychiatrische patiënten of verstandelijk gehandicapten.

Curator | Curatele is een maatregel voor meerderjarigen die financiële en persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De cliënt is handelingsonbekwaam.

Bewindvoeringskantoor Hamming is lid van brancheorganisatie VeWeVe.

Bewindvoering Hamming Bewindvoering BV
Mentorschap Postbus 2760, 3800 GJ Amersfoort
Curator Bezoekadres: Printerweg 14, 3821 AD Amersfoort
T 033 - 4330 885 | M 06 - 205 321 05
www.hammingbewindvoering.nl
Openingstijden: ma t/m do 09.00 - 12.30 uur

Bewindvoeringskantoor Hamming voldoet aan alle kwaliteitseisen van de Rechtbank.

De wieg van het christendom wordt vergeten door de wereld

De dood van Housib Abraham Bidoyan trok niet zoveel aandacht. Begin november 2019 werd hij om het leven gebracht door moslimradicalen in Qamishli, Syrië. Bidoyan was een Armeens-katholiek priester en reisde met zijn vader door het oosten van Syrië toen hij staande werd gehouden en met gewerschoten werd vermoord. Een paar uur later claimde Islamitische Staat, via hun sociale mediakanalen, 'twee christelijke priesters' om het leven te hebben gebracht.

DOOR J.H. VREEKEN
SECRETARIS STICHTING ISMAËL

De relatief geringe aandacht tekent de eenzame positie van Armeense christenen in Syrië. En zij zijn niet de enigen die dat lot ondergaan. Hetzelfde geldt voor andere 'vergeten' christelijke groepen in het Midden-Oosten, zoals Assyriërs en Chaldeeërs. Door hun omgeving worden ze doorgaans als vreemde eend in de bijt beschouwd. En dat terwijl zij juist de nazaten zijn van de duizenden jaren oude kerkelijke traditie in het Midden-Oosten. Hier bevinden zich de oudste kerken ter wereld. Hier waren al christelijke gemeenschappen toen de islam nog lang niet bestond!

EENZAME POSITIE

De eenzaamheid van deze christelijke groepen, die zich niet alleen in Syrië maar ook in Irak en andere landen in het Midden-Oosten bevinden, wordt nog versterkt doordat er ook in het Westen doorgaans weinig aandacht is voor hun lot. De redenen voor dat gebrek aan aandacht zijn voor de hand liggend. Conflicten in het Midden-Oosten zijn ingewikkeld en langdurig en het is al heel wat als de meerderheidsgroep enige bekendheid heeft. Christenen vormen nooit die meerderheid. En dus wordt bijvoorbeeld het huidige conflict in Noord-Syrië overwegend geportretteerd als een strijd tussen Koerden en Turken, terwijl tussen de Koerdische meerderheid ook een christelijke minderheid leeft.



Assyrisch kerkje vlakbij de Turkse grens

STEUN VANUIT NEDERLAND

Toch is het wel degelijk mogelijk om deze christenen een hart onder de riem te steken. Dat kan vanzelfsprekend allereerst door gebed. Daarnaast zijn er diverse initiatieven, ook vanuit Nederland, om specifiek deze christenen praktisch te helpen. Denk aan ondersteuning met Bijbels en andere christelijke lectuur, maar ook met brandstof om een koude winter door te kunnen komen.

STICHTING ISMAËL

In Nederland is het met name Stichting Ismaël die zich voor deze groepen inzet. Die stichting legt zich toe op Evangelieverkondiging in het Midden-Oosten met woorden en daden. Zo zijn er noodhulp-projecten voor de genoemde christelijke groepen en ook ondersteunt Stichting Ismaël traumahulp waardoor kinderen en jongeren hun vaak heftige oorlogs-ervaringen leren verwerken. ◀

MEER INFORMATIE

Wie meer wil weten over deze eenzame christenen en over hoe zij geholpen kunnen worden, kan terecht bij het onlangs verschenen boekje *Kretenzen en Arabieren, de grote werken van God in hun eigen taal*, dat door Stichting Ismaël is uitgegeven. Het boekje bevat, naast een meditatie van ds. W. Visscher (voorzitter) en Bijbelteksten met toelichting, een aantal verhalen vanuit de praktijk in het Midden-Oosten.

Het is gratis verkrijgbaar via info@stichting-ismael.nl.

Een vrijwillige bijdrage is welkom.



Welk medicijn bestrijdt de eenzaamheidsepidemie?

Voelt u zich weleens eenzaam? Als dat zo is, bent u niet alleen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ruim veertig procent van de Nederlanders eenzaamheid ervaart. Dat zijn bijna 7 miljoen mensen! Je zou kunnen zeggen dat Nederland wordt geteisterd door een eenzaamheidsepidemie. Eenzaamheid komt het vaakst voor onder alleenstaanden, ouderen en mensen die gescheiden zijn. In steden is het een groter probleem dan in dorpen.

DOOR ARDJAN BOERSMA

BELEIDSMEDEWERKER TWEEDE KAMERFRACIE

Eenzame mensen hebben het gevoel dat ze niet verbonden zijn met anderen. Dat betekent niet alleen een gebrek aan sociale contacten. Eenzaamheid treedt vooral op wanneer mensen een gebrek ervaren aan *betekenisvolle* contacten.

Nooit eens een goed gesprek dat over méér gaat dan koetjes en kalfjes. Dit gaat gepaard met negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid. Eenzaamheid kan invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

OUDEREN

In de politiek is op dit moment veel aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. Het kabinet is vorig jaar gestart met het programma 'Een tegen eenzaamheid'. Ouderen wonen langer thuis. Thuiswonende ouderen zijn kwetsbaarder dan vroeger. Het is goed dat de regering oog voor hen heeft.

De SGP vindt wel dat de regering de hand in eigen boezem moet steken. Enerzijds verwacht het kabinet dat familie, vrienden en burens voor kwetsbare ouderen klaarstaat. Anderzijds jaagt het de arbeidsparticipatie aan. De prikkel om 'carrière te maken', schuurt met het overheidsbeleid dat de samenleving moet meehelpen in de zorg voor ouderen. De SGP vindt dat het kabinet en gemeentelijke overheden mensen in staat moet stellen om er écht voor anderen te kunnen zijn. Laten we relaties versterken en zo stimuleren dat iedereen op een waardevolle manier kan blijven

meedoen. Dit kan ook een belangrijke rol spelen in het voorkomen van 'levensmoeheid'. Achter veel euthanasieverzoeken gaat een enorme kwetsbaarheid schuil.

HOORNBEECK HELPT

Het tegengaan van eenzaamheid is niet alleen een overheidstaak. Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. De oplossing moet dan ook vooral vanuit de samenleving komen. Het is mooi wanneer bedrijven of scholen hun verantwoordelijkheid nemen. Ik denk aan het project 'Hoornbeek Helpt'. Rotterdamse mbo'ers geven gratis ondersteuning aan buurtbewoners, zoals begeleiding bij een ziekenhuisbezoek of hulp bij het bereiden van maaltijden. Laten we dit soort prachtige initiatieven meer in de schijnwerpers zetten!

IN DE KERK

Eenzaamheid gaat de SGP-achterban niet voorbij. Het is waar dat wij gezegend zijn met een goed georganiseerd sociaal vangnet door onze gezinnen, kerken en verenigingen, maar ook in onze kerkelijke gemeenten zitten eenzame mensen. Als er 's zondags voorbede plaatsvindt voor 'hen die met ons verbonden zijn door de middelen van de techniek', weet u dan wie dat zijn? Laten we oog houden voor gemeenteleden die vanwege ouderdom of ziekte de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken. Een kop koffie en een goed gesprek op z'n tijd zijn misschien wel hét medicijn tegen eenzaamheid! ◀

Afwijkend maar niet minder SGP

VINCENT HOLLEMAN
ADVISEUR BESTUURDERS(VERENIGING)

Het thema van deze *Banier* zet me aan het denken. Inmiddels ben ik bijna een jaar actief als adviseur voor lokale bestuurders en eenzaamheid zie ik ook binnen de SGP voorkomen.

Het zichtbaarste voorbeeld is dat van de eenmansfracties. In sommige gemeenten heeft de SGP maar één raadslid. Desalniettemin zet diegene zich met verve in om het SGP-verhaal te vertellen. Het werk dat zij verzetten, verdient meer waardering dan zij nu vaak krijgen.

Eenzaamheid komt echter nog meer voor. Al wordt het vaak niet zo genoemd. Misschien is 'afwijkend' een beter begrip. Afwijkend zijn veroorzaakt soms eenzaamheid. Mensen van buiten de partij denken vaak dat SGP'ers allemaal hetzelfde denken, zijn en doen. Alle vooroordelen zijn bekend. Gelukkig zijn wij niet zo homogeen als vaak wordt gedacht. Binnen fracties en als SGP'ers onderling wordt er behoorlijk wat gediscussieerd over allerlei thema's. Deze discussies zijn ontzettend interessant, ongeacht de standpunten. Soms zie ik partijgenoten alleen staan in hun visie. Met regelmaat klinkt dan het verwijt dat hun mening niet overeen met die van 'de SGP'. Een afwijkend standpunt op thema's als immigratiebeleid, Israël en het klimaat kan er soms zomaar toe leiden dat partijgenoten de veroordeling krijgen 'niet SGP genoeg' te zijn. Dat verbaast mij. Het kan zijn dat mensen met eenzelfde basis, namelijk politiek bedrijven bij een open Bijbel, op dezelfde vraag toch een ander antwoord geven, omdat ze opereren in een andere context. Een fractie in een gemeente op de Biblebelt is nu eenmaal niet te vergelijken met een fractie in de Randstad. Is het standpunt dan gek? Nee! Een open gesprek hierover, waarbij er respect en ruimte is voor elkaars mening, dát hebben we nodig.

Afwijkende meningen geven discussie en discussie scherpt en verheldert onze argumentatie. Dit is een essentieel, zelfregulerend vermogen dat de oudste partij van Nederland jong en vitaal houdt. In een wereld die sneller verandert dan wij bij kunnen houden, is het zo enorm belangrijk dat we elkaar vasthouden. In de eerste brief van de apostel Petrus wordt ons een prachtige opdracht meegegeven: "zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk". Wanneer we gevolg geven aan deze opdracht zal de ruimte die we elkaar geven eenzaamheid verdrijven. ◀



VOORZITTERSWISSEL BESTUURDERSVERENIGING

De bestuurdersvereniging heeft een nieuwe voorzitter. Evert Jan Nieuwenhuis is sinds de laatste ledenvergadering van 26 november de opvolger van Pieter Verhoeve.

"Tijdens de ledenvergadering van 26 november ben ik gekozen als nieuwe voorzitter van de bestuurdersvereniging. Ik wil u hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen.

Sinds 2017 ben ik burgemeester van Waddinxveen. In de achterliggende jaren heb ik gemerkt hoe belangrijk het is dat we bekwame politici en integere bestuurders hebben. De SGP heeft wat dat betreft een naam hoog te houden. Ik lever daarom graag mijn bijdrage aan het adviseren en ondersteunen van zowel jong talent als zittende bestuurders.

Samen met de andere bestuursleden gaan we verder bouwen aan onze nog jonge bestuurdersvereniging. We zijn er voor u. Ik heb er zin in!"



"DE SGP HEEFT EEN NAAM
HOOG TE HOUDEN."



VAN DEN BERG
verzekeringen

'passend advies
voor ZZP-ers'



VERZEKERINGEN VOOR

PARTICULIEREN | ZZP | MKB

Zuiderzeestraatweg 135c - 3849 AC Hierden - T 0341 - 45 13 60
Stakenbergweg 154 - 8075 RB Elspeet - M 06 - 51 15 75 52
herman@kantoorvandenbergnl - kantoorvandenbergnl



Voorofscheweg 15a, 2771 MA Boskoop
harkesbegravenissen.nl
0172 - 21 21 22



WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

**OOK ADVERTEREN
IN DE BANIER?**

Neem contact op met Werner Dankers van Noverte

Bel 085 - 489 03 22 of mail werner@novente.nl

Hoeveel Cubanen
gunt u een
Bijbelcursus?



€ 12,50



NL65 RABO 0301 9573 63 o.v.v. Najaarsactie

29.000 Cubanen volgen onze Bijbelcursussen. En er is vraag naar meer. De cursussen gaan o.a. over Bijbelboeken en de Heidelbergse Catechismus. Zonder uw steun kan dit werk niet doorgaan en zeker niet uitgebreid worden.

www.sez.st/najaarsactie



Cursuslocatie in
Barneveld
Mogelijkheid tot
In-Company training

BHV (Herh.)
al vanaf
€ **130,00**
p.p.

BHV (Basis)
al vanaf
€ **260,00**
p.p.

Voor alle cursus-
datums en het
complete aanbod
zie de website:
in1keerBHV.nl
of bel
085-0667402



17 cursuslocaties
door het hele land
Mogelijkheid tot
In-Company training

B-VCA
al vanaf
€ **177,00**
p.p.

VOL-VCA
al vanaf
€ **177,00**
p.p.

Voor alle cursus-
datums en het
complete aanbod
zie de website:
in1keerVCA.nl
of bel
085-0667401



Cursuslocatie in
Barneveld
Mogelijkheid tot
In-Company training

EHBO (Kind)
al vanaf
€ **55,00**
p.p.

EHBO (Herh.)
al vanaf
€ **120,00**
p.p.

Voor alle cursus-
datums en het
complete aanbod
zie de website:
in1keerEHBO.nl
of bel
085-0667403



Wincoop
veiligheidstrainingen



Anthonie Fokkerstraat 45 B - Barneveld
085-0667400 www.bhv-vca-ehbo.nl

Het is te merken: DE SGP IS HARD NODIG IN BRUSSEL

DOOR BERT-JAN RUISSEN

LID EUROPEES PARLEMENT



In de gang van het grote Europees Parlement in Straatsburg, na een stemming, besepte ik plots: we doen vandaag precies waarvoor de SGP hier gekozen is.

Binnen 24 uur betoogde ik vóór steun aan kerken in Algerije en stemde ik tégen de nieuwe Europese Commissie, omdat die nog meer macht en geld naar Brussel wil overhevelen.

Tienduizenden kiezers van onze partij hebben mij dit voorjaar naar het Europees Parlement gestuurd met een duidelijke

boodschap: wees kritisch op Europa én zorg voor een christelijk geluid.

Ik ben dankbaar dat we die boodschap mogen overbrengen. Het is altijd goed om het SGP-geluid te laten horen: in de gemeente, het waterschap, maar zeker ook in het Europees Parlement waar we het leven van ruim 500 miljoen inwoners vormgeven.

Als SGP zijn we constructief wat betreft de overheid. Maar u hebt het al vaker gehoord: de SGP ziet geen voordeel in een Europese superstaat. Namens de SGP stemde ik daarom al tegen de verdere verhoging van het EU-budget en tegen de voorgestelde EU-uitbreiding met Macedonië en Albanië. Andere politieke partijen doen steeds verwoede pogingen om verwijzingen naar geloof en geloofsvrijheid van de agenda te houden. Daar moeten we steeds alert op zijn.

Juist daarom merk ik: de SGP is hier keihard nodig. Door te

stemmen, hebben we invloed. Door mee te praten, kunnen we overtuigen. Door bijeenkomsten te organiseren, kunnen we contacten leggen. Europa kan eigenlijk wel wat meer SGP gebruiken.

Gelukkig zie ik wel medestanders. We krijgen veel interesse en bezoekers voor onze conferenties over de vrijgelaten predikant Brunson, handel Israël enz. De samenwerking met ChristenUnie is nu anders, maar blijft goed. En er blijkt steeds meer draagvlak om Europa in toom te houden.

Toch zijn sommigen nog verrast door ons beleid. "Is de SGP euro-kritisch geworden? Ben je een *Mister No?*", vroeg iemand van een andere partij mij onlangs. Mijn antwoord was helder: de SGP is al jaren kritisch op uitbreiding van Brusselse macht. Maar voor een christelijk geluid in Europa: noem me dan maar *Mister Yes.*"

En zo bleek opnieuw: dit is precies waarvoor de SGP in Europa actief mag zijn. ◀

BERT-JAN
RUISSEN:
"NOEM ME
DAN MAAR
MISTER YES."

ARIE RIJNEVELD: “WE MOETEN NOG VEEL MEER JONGEREN BEREIKEN.”

Sinds november 2019 is Arie Rijnveld de nieuwe voorzitter van SGP-jongeren. Via dit interview laten we u met hem kennismaken.

KUN JE IETS OVER JEZELF VERTELLEN?

“Misschien is het al wel bekend dat ik in Werkendam woon en lesgeef aan de Gomarus scholengemeenschap. Wat misschien minder bekend is, is dat ik echt een kind van de organisatie ben. Sinds 2013 ben ik er actief en voordat ik voorzitter werd, heb ik in tal van commissies gezeten. Daarnaast ben ik volgens mij de eerste Brabantse voorzitter ooit.”

WAT IS DE ROL VAN SGP-JONGEREN BINNEN DE PARTIJ?

“Wij vinden het ontzettend belangrijk dat jongeren bij ons kennis kunnen maken met de politiek en de standpunten van de SGP. Dat betekent dat we veel ruimte geven aan ontmoeting, maar ook aan verdieping. Jongeren kunnen bij ons in commissieverband ervaring op doen, maar ook specifieke vaardigheden aanleren. We hopen daarmee een kweekvijver te zijn voor toekomstige SGP-politici.”

KIJKT DE SGP EEN BEETJE OM NAAR JONGEREN?

“Nog nooit stonden er zoveel jongeren op de kieslijsten van de SGP. Diverse jongeren zijn gekozen als raadslid of zijn actief geworden als burgerlid. Daarin zien wij een positieve ontwikkeling. Binnen de SGP leeft steeds meer het gevoel dat het belangrijk is om een goede balans aan te brengen tussen jong en oud. Het is noodzakelijk om daar binnen alle geleidingen scherp op te zijn.”

WAT IS DE VISIE VAN SGP-JONGEREN OP ONS LAND?

“We hebben dat verwerkt in onze “Kernideeën” (zie sgpj.nl). We zien het dienen van God als iets goeds voor de hele samenleving. Dat is de diepe overtuiging die SGP-jongeren drijft om politiek te bedrijven. Het is de basis van onze

concrete, politieke standpunten, juist in een tijd waarin Bijbelse politiek naar de rand van het politieke en maatschappelijke debat wordt gedreven.”

VOEL JIJ JEZELF EEN ECHTE SGP'ER?

“Goede vraag. Je kunt een SGP-politicus wat mij betreft onder andere typeren als gedreven, constructief en afhankelijk van Gods zegen. Dat probeer ik tot uiting te brengen. Ook is het belangrijk dat we duidelijk spreken en politieke antwoorden vermijden. We moeten eerlijk tegen elkaar zeggen waar het op staat. Daarnaast moet je als SGP'er in de spiegel kijken en je afvragen of je je niet verheft boven anderen. We zijn allemaal gelijke mensen en hoogmoed past daar niet bij. Dat is elke dag weer een loerend gevaar. We moeten ons wapenen en zelfreflectie toepassen. In afhankelijkheid van God kunnen we pas echt zegenrijk zijn.”

WELKE LES UIT DE BIJBEL NEEM JIJ MEE IN JE WERK?

“Het Bijbelverhaal van Salomo spreekt me altijd erg aan. Salomo kan in zijn droom kiezen voor rijkdom, eer, aanzien en macht, maar hij vraagt God om wijsheid. Daardoor kon hij een wijs bestuurder zijn. Ik denk dat we allemaal iets nodig hebben van de wijsheid van Salomo.”

TOT SLOT: WAT KUNNEN WE DE KOMENDE TIJD VAN SGP-JONGEREN VERWACHTEN?

“We moeten nog veel meer jongeren bereiken. Het is dus belangrijk om ons sterke merk uit te bouwen. Denk hierbij aan de schitterende SGP-jongeredag die we volgend jaar op D.V. zaterdag 21 maart organiseren. Daarnaast gaan we politiek aan de slag met de kernideeën van onze partij, zoals de strijd tegen het doorgesloten individualisme, onze inzet voor de vrijheid van onderwijs en, als vanzelfsprekend, het opkomen voor de waarde van het leven.”



ARIE RIJNEVELD IN HET KORT

- 24 jaar
- Woont in Werkendam
- Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam
- Opleiding Leraar wiskunde aan Driestar Educatief in Gouda
- Volgt een master wiskunde aan de Fontys Hogeschool in Tilburg
- Geeft wiskunde aan bovenbouw havo/vwo van de Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem



DE BEPERKTE WINST VAN DE KOOPZONDAG

Voor velen van ons is de zondagsrust vanzelfsprekend. Maar geldt dat ook in het algemeen? Nee. De maatschappelijke norm is dat er zoveel mogelijk vrijheid moet zijn, op welk terrein dan ook. Een economie die 24/7 draait, hoort daar helemaal bij. Maar wie is erbij gebaat dat winkels op zondag opengaan?

LEANDER FIERENS EN ERIK DE KNEGT
COMMISSIE SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN

BELOFTEN

De Bijbel spreekt helder over het rusten op de sabbat. Dat blijkt voornamelijk uit het vierde gebod. Daarnaast verbindt God Zijn beloften aan het houden van de sabbat, zoals we lezen in Jesaja 58:13-14: "Indien gij uw voet van de sabbat afkeert, van te doen úw lust op Mijn heilige dag; en indien gij de sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd wordt, Die te eren is; en indien gij die eert, dat gij úw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt; dan zult gij u verlustigen in de HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jakob; want de mond van de HEERE heeft het gesproken."

Voor SGP-jongeren is dit de belangrijkste reden om aan de zondagsrust vast te houden. Maar er zijn ook maatschappelijke argumenten voor de zondagsrust.

WINKELIERS

De openstelling van winkels op zondag creëert extra vrijheid, zo luidt het argument. Toch is het economisch gezien paradoxaal dat deze openstelling gefaciliteerd of zelfs gestimuleerd wordt. In het verleden heeft het Centraal Planbureau voorspeld dat de zondagsopenstelling van winkels nauwelijks banen oplevert en weinig extra winst met zich meebrengt. Klanten geven namelijk niet meer geld uit, maar besteden dit op andere dagen.

Juist omdat het in de economie vaak draait om het maken van zoveel mogelijk winst, is het vreemd dat de zondagsopenstelling nauwelijks vragen oproept.

Verder is het zo dat grote winkels langere openingstijden meestal beter op kunnen vangen dan kleine winkels, omdat ze veel personeel in dienst hebben. De kleine, vaak lokale winkels, lijden hier nogal eens onder. Als ze opengaan levert dit meer werkdruk op, maar nauwelijks extra winst. Als ze gesloten blijven, gaat een deel van hun oorspronkelijke winst echter naar de grotere winkels.

BURGERS

Als we het bekijken vanuit de burger, dan is zondagsrust beslist geen overbodige luxe. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt stress de grootste gezondheidsepidemie van deze eeuw en dat is niet zonder reden. Alle keuzevrijheden eisen hun tol. De NOS berichtte onlangs nog dat 1,3 miljoen Nederlanders burn-outklachten ervaren. Er is meer en meer behoefte aan rust, maar we gunnen het onszelf steeds minder. Daarom roept SGP-jongeren iedereen op om op die ene dag van de week te 'pauzeren'. Te pauzeren van alle wekelijkse bezigheden én het Brood van het Leven te ontvangen. Daar heeft iedereen baat bij!



Driesten Harskamp

DE VERBINDENDE BOUWER

Bouwen is samenwerken. Samen. Met elkaar, met opdrachtgevers, met anderen. Het is de kunst van verbinden: de juiste partijen bij elkaar brengen en de juiste krachten bundelen. Als verbindende bouwer doen we dat graag. Zo realiseren we uiteenlopende projecten in woningbouw en utiliteitsbouw. Van grote nieuwbouw tot kleinere onderhoudsklus.

WONINGBOUW & UTILITEITSBOUW

0318 461 651 | www.driesten.nl



TOTALE ZORG VOOR UW AUTO

Werkplaats, onderhoud, reparatie en storingdiagnose, APK-keuringen, SCM-alarmsystemen

Verkoop nieuwe autos, verkoop gebruikte autos, uniekapbank, financieringen, importeren van jonge gebruikte auto's



Klompersteeg 19 | Veenendaal | 0318 - 515400 | garagegeurtsen.nl

Op zoek naar een architect?



Maak kennis met Architectenbureau **BORN** BV BNA!

Een veelzijdig bureau dat oplossingsgericht denkt en werkt. Goed luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers en het respecteren van de financiële kaders is voor ons vanzelfsprekend. Onze passie is om alle wensen op een creatieve en aansprekende wijze te vertalen in realiteit. Tot op detailniveau! We hebben veel ervaring met onder meer kerkbouw, scholenbouw, woningbouw, utiliteitsbouw en de zorgsector. En mogen werken aan inspirerende projecten in heel Nederland.

0187-482466 | info@bornarchitecten.nl
www.bornarchitecten.nl



Actualiteiten en ontwikkelingen in politiek en samenleving door Menno de Bruyne, voorlichter Tweede Kamerfractie SGP

Op de knieën

Laatst kreeg ik uit handen van Bart Jan Spruyt zijn laatste boek over leven en werken van wijlen ds. J.T. Doornenbal uit Oene. Een begrip in kerkelijk Nederland, in bevindelijke kringen in het bijzonder. Zijn stukjes in de Veluwse Kerkbode werden wijd en zijd gelezen, soms met een glimlach, soms met een traan. Ernst en humor in een. Veel van die artikeltjes zijn gebundeld in boeken die bij menig SGP'er op de plank staan.

'k Weet niet of u dat ook hebt, maar als ik een boek lees over het leven van een staatsman, of een dominee, of een schilder, of een componist, dan denk ik bij sommige passages wel eens: wat zou ik dáár graag bij zijn geweest. Bij ds. Kersten bijvoorbeeld, zou ik het prachtig hebben gevonden als ik op de publieke tribune van de Tweede Kamer zou hebben gezeten in zijn befaamde nacht in november 1925 en bij de stemming over zijn amendement de dag erna.

VEILINGHAL

Bij ds. Doornenbal was ik graag geweest in de jaren 40-45, en dan met name bij de kerkdiensten in Kesteren. De bewoners van dat dorp in de Betuwe gingen toen 's zondags te kerke in een grote veilinghal. Dat moest wel, want de kerkgebouwen waren door de Duitsers allemaal verwoest. En zo gebeurde het dat, o wonder, gereformeerden in soorten en maten en hervormden door bombardementen van de vijand eendrachtiglijk bijeen kwamen. "Hoe goed is 't..."

Zelf vergeleek dominee Doornenbal die diensten met die van de bekende Wulfert

Floor. Die ging regelmatig voor op de deel van een boerderij in de buurt van Doorn: *"Doornenbal genoot van de diensten 'tussen de koeien, op de manier van Wulfert Floor in zijn jaren', diensten die voor verstrooiden en geëvacueerden werden belegd in het achterhuis van de boerderij van ouderling Van Veluw in Stoutenburg. De oudere mensen, en vooral de vrouwen, zaten beneden op de deel, de mannen en de kinderen zaten op de hilde boven de koeien, 'die ook de dienst bijwoonden', de dominee was hervormd en de voorlezer en organist uit afgescheiden kerken afkomstig."*

HERDER

Geweldig toch! Bij deze passage uit een eerder boek over de herder uit Oene, sprong mijn hart hoog op in mij. Zo op het eind van een veelbewogen jaar besef ik eens te meer hoe waardevol het is dat deze eenheid boven kerkelijke verdeeldheid binnen de SGP mag bestaan. En als je beseft dat die geestesgesteldheid van saamhorigheid niet van nature is, niet in ons zit en dus ook niet ons eigen werk kan zijn, maar gegeven wordt, dan mogen en moeten we daar dankbaar voor zijn. Zeg maar gerust: diep dankbaar.

BAAS BAS

Mijn oude gewaardeerde 'baas Bas' vertelde ooit een anekdote over dominee Doornenbal die ik altijd heb onthouden. Van der Vlies en een aantal medestudenten uit Delft moesten de befaamde herder en leraar van de schapen in Oene, ergens in de jaren 60



geloof ik, interviewen en togen daarom per trein naar Apeldoorn. Daar zou 'dominee' hen afhalen en meetronen naar de hervormde pastorie van Oene.

Aangekomen op het station keken de jonge studenten in het rond, maar nergens een spoor te bekennen van de predikant. Wachten dus. Even later speurden ze het stationsplein opnieuw af, waar een van hen een groepje hard werkende stratenmakers ontwaarde waar een lange, rijzige, ietwat voorovergebogen man bij stond. In het zwart, pijp in de mond, hoed in de hand. Dat moest 'm zijn!

De studenten aarzelden geen moment en begaven zich nieuwsgierig naar het groepje stratenmakers en de dorpsdominee. Bij hen gekomen hoorden ze hoe ds. Doornenbal met de stratenmakers aan de praat was en zei dat ze heel goed werk deden. Werk dat ook een dóminee moet doen, voegde hij eraan toe: nederig op de knieën achteruit kruipen, en tóch vorderen...

Misschien een uitspraak om het jaar 2020 mee in te gaan. ◀

► Rondje Binnenhof

In het Kerstreces is er, naast de al eerder aangekondigde rondleidingen, nog een extra 'Rondje Binnenhof' gepland, en wel op **vrijdag 3 januari**. Opgeven kan via mdebruyne@tweedekamer.nl en de telefoon: 06 1254 1741. Van harte welkom in Den Haag.

+ Service zit in onze genen

Alles voor een tevreden klant



RUIM 2225 BEOORDELINGEN
QASA.NL | NOVEMBER 2019



Zo doen wij dat

Wij zien service voor en met name na de koop niet als kosten, maar als reclame. Want, juist door bestaande klanten in de watten te leggen, verhogen wij onze klanttevredenheid. Hierdoor bouwen wij aan relaties voor de lange termijn. Als familiebedrijf zit het verlenen van service er bij ons ingebakken. Het in ons gestelde vertrouwen waarmaken geeft ons échte voldoening. Hoe blijer u bent, hoe meer werkplezier wij hebben.



DBKEUKENGROEP.NL